

Nummer 7 f. 1.75 BF. 27

beertje BamBam

Extra dik
en toch slechts
f 1.75



Het vriendje
van alle kinderen!

Met een leuk gezelschapsspel!

Daar heb je beertje Bambam...



Weten jullie wie Bambam is? Bambam is een klein lief beertje. Hij woont in het "Grote Bos" in een grot, want beren wonen nu eenmaal altijd in een grot. Die grot heet dan ook de "Beregrot".

Maar het is binnen erg gezellig, hoor! Bambam woont daar niet alleen,

maar samen met Klaartje.

Klaartje, de pop, is het vriendinnetje van Bambam en ze woont al heel lang samen met Bambam in de Bergrot. Bambam heeft haar gevonden toen hij op een grote afvalhoop een schommelstoel ging zoeken. Ineens hoorde hij iemand huilen en dat was Klaartje! Ze was weggegooid door het meisje van wie ze was en ze was helemaal vies en kapot. Bambam heeft haar meegenomen en Klaartje gerepareerd, zodat ze weer helemaal als nieuw was. Nu kooft Klaartje de lievelingsgerechten van Bambam voor hem!

Piefpief woont óók bij Bambam en Klaartje. Piefpief is een hele knappe raaf, die dan ook een bril op heeft. Hij is zó knap, dat hij bijna altijd nadenkt, over alles! Op een keer vloog hij door de

lucht en toen dacht hij erover na hoe hij eigenlijk vliegen moest. Dat gaat natuurlijk vanzelf, net als ademen, maar Piefpief dacht erover na...

Hij dacht zo hard na, dat hij helemaal vergat te vliegen! Toen viel hij naar beneden, recht voor de voeten van Bambam! Hij vond Bambam zó aardig dat hij maar bij hem geble-



ven is. Maar hij denkt nog steeds overal over na...

Oh, ja... weet je wie ook nog in de Bergrot woont? Knurfje!

Op een dag waren Bambam, Piefpief en Klaartje namelijk paddestoelen aan het zoeken, omdat ze

allemaal op waren.

Toen zag Bambam plotseling een hele mooie grote witte paddestoel. Hij pakte hem op ...Maar het was helemaal geen paddestoel! Het was Knurfje! Knurfje vertelde Bambam dat hij in een Trollendorp woonde, samen met een heleboel andere Knurfen.

De Knurfen waren echter helemaal niet gelukkig en vrolijk zoals dat hoort bij Knurfen, want ze waren bang voor "Bonkie"! Bonkie zat namelijk altijd achter de Knurfen aan om ze te vangen en de Knurfen dachten dat hij dat deed omdat hij hen op wilde eten...

Natuurlijk gaat Bambam erop af en hij ontdekt dat Bonkie de Knurfen niet vangt omdat hij ze óp wil eten, maar omdat hij zo alleen is en niemand heeft om mee te spelen! Als de Knurfen dat eenmaal weten zijn ze natuurlijk helemaal niet meer bang voor Bonkie en maken ze samen een heleboel plezier.

Behalve Knurfje zelf, want die is inmiddels zulke goede vriendjes met Bambam geworden, dat hij ook maar in de Bergrot gaat wonen!

Beertje Globetrotter, is een beertje dat altijd verre reizen maakt.

Hij is al bijna overal geweest, in hele koude landen en in hele warme landen en daar kan hij natuurlijk veel over vertellen.

Bambam is een keertje tegen hem aangeboden toen hij aan het skiën was, en ze vonden elkaar meteen zó aardig, dat beertje Globetrotter altijd als hij in de buurt is, bij Bambam komt logeren!

Dan eten ze samen van de komkommers die Bambam in het tuintje voor de Bergrot verbouwt.

Bambam is dol op komkommers, vooral met kaas, en hoe meer komkommers Bambam eet, des te beter hij kan denken, zegt hij zelf altijd.



Weet je trouwens wat heel bijzonder is aan Bambam? Hij heeft een toverkijker! Een echte toverkijker! Die kijker heet "Flax!" en als Bambam er doorheen tuurt en de kijker goed instelt, komt hij zomaar pardoes op de plek terecht waar hij heen wil! Dat is reuze makkelijk voor Bambam, want zo kan hij overal vlug zijn. Dat is ook nodig, want als iemand hulp nodig heeft, is het Bambam die altijd de helpende hand biedt.

En dankzij de Flaxkijker, komt Bambam nooit ergens te laat! Natuurlijk helpen zijn vriendjes hem ook, zoals bijvoorbeeld Smikkel de Vos, Simon de Zalm en alle andere dieren in het Grote Bos.

Je zult ze allemaal wel gauw leren kennen als je de avonturen van Bambam leest... En weet je wat wij denken? Dat jij daar ook bij hoort, want Bambam is niet voor niets:

HET VRIENDJE VAN ALLE KINDEREN!



beertje BamBam

en TUF de KAT







WIE BEN JIJ?!

IK BEN TUF DE KAT... UIT HET GROTE KATTE-DORP!

NOOIT VAN GEHOORD!



HM... WAT EEN LEKKERE DINGETJES ALLEMAAL!



EET ZE!



BLUHH... WAT ZIT DAAR NOU OP? ZURE AUGURK?!!



WEG ERMEE!

W-WAT?! HIJ GOOIT DIE ZURE AUGURK ZO MAAR WEG!



DAT NOEM IK NOG EENS BRUTAA!

WAT IS HET HIER AKELIG RUSTIG! HET WORDT TIJD DAT ER WAT LEVEN IN DE BROUWERIJ KOMT. LET OP!















RUSTIG?! HET BOS WEMELT VAN DE MONSTERS! ZELFS STENEN VERANDEREN ERIN! EN DAN DIE ENGERD VAN EEN KROKODIL... DAAR 'N HET WATER...!



Ronde

beertje BOMBOOM

ende MIEREKONING



BOVENOP DE MIERENHOOP STAAT
DE MIEREKONING DIEP TE ZUCHTEN...



HET IS TE GEK
OM LOS TE
LOPEN!



HIER STA IK NOU... KONING VAN DE
GROOTSTE EN MOOISTE MIERENHOOP
VAN HET HELE GROTE BOS... LEIDER
VAN HONDERD DUIZENDEN
MIEREN!...



MAAR WORDT ER OVER MU
GESPROKEN? NEE!! BEN IK BERDEMD?
NEE!! NIEMAND BEKOMMERT
ZICH OM ME!

WELLES!
EEN HELEBOEL!



WIE DAN?
ZEG OP!

NOU WIJ... HIER IN
DE MIERENHOOP!























ZAGEN JULLIE DAT!?!
HIJ IS ERIN GEDOKEN!



VERVOLG OP BLZZG!



DIKKIE



Eén van de leden van
de Bosraad



Circusleeuw

Bambams Vrienden Hoekje

BAMBAM IN DE BEREGROT
p/a CLASSICS LEKTUUR
Postbus 266
1270 AG HUIZEN

Dág, allemaal!

Kijk, allemaal weer andere schilderijtjes in mijn "Vrienden Hoekje". Als jij vindt dat je óók een vriendje van ons bent, dan mag je een pasfoto van jezelf opsturen en dan zorgen wij ervoor dat die netjes ingelijst wordt en aan de muur van de Beregrot gehangen.

Ik hang er deze keer ook weer bij, maar niet zo erg duidelijk. Trek de stippelijntjes maar na en geef al die portretjes maar een leuk kleurtje. Véeel plezier ermee!

BAMBAM



GNIEP



OOM AGENT



3x raden!



Met beertje Globetrotter de aarde rond:



INTUSSEN, IN HET
TROLLENDORP...







MAAR EERST WIL KNURFJE GRAAG WETEN HOE HET KWAM DAT BAMBAM AAN HANDEN EN VOETEN GEBONDEN IN HET WATER LAG...



EH, DAT KWAM DOOR MIJ. IK WAS ZO DOM OM...



TJA, WEET JE, KNURFJE... SOMS KOM JE IN DE RAARSTE SITUATIES TERECHT ZONDER TE WETEN HOE...



MAAR JA, DAN WEET JE DAT JE ALTJD KUNT REKENEN OP JE VRIENDEN. WAAROF NIET?



EN ZO BLIJFT DE MIEREKONING, DANK ZU BAMBAM, VOOR IEDEREEN IN HET GROTE BOS EEN HELD!

EN DE MIEREKONING DOOK ZONDER ZICH TE BEDENKEN HET WATER IN!

ZOOO!



DE KNURFJES BEGRIPEN ER NOG STEEDS NIETS VAN HOE HET KWAM DAT BAMBAM'S HANDEN EN VOETEN GEBONDEN WAREN... MAAR DAT ZAL ALTJD WEL EEN GEHEIM BLIJVEN TUSSEN DE MIEREN EN BAMBAM. DE MIEREKONING HAD BEROUW GETDOND... EN DAT WAS GENOEG VOOR BEERTJE BAMBAM. VOORTAAN ZOU DEN ZE DIKKE VRIENDEN ZIJN...

Einde

beertje Bambam

en de babbelboom













MAAR...IK WILDE
JUIST ZO GRAAG 'N
MANDJE MET
AUGURKEN!









Klaartje en de glimwormpjes







PLOTSELING BOTST DE BOOT
TEGEN EEN STEEN...













IN HET VOLGENDE NUMMER:



MAKEN WE KENNIS MET TJING-TJONG!

HELP!! WAT IS ER
TOCH AAN DE HAND
IN HET DORP WAAR
DE KNURFJES WONEN?
EEN AARDBEVING
OF ZO...? WELNEE!
HET IS TJING-TJONG!

"HALLO,
KNURFJES!"

WIE TJING-TJONG IS?
NOU, MOETJE LUISTEREN...
TJING-TJONG IS... ACH,
WAAROM ZULDEN WE
EIGENLUK VERKLAPPEN
WIE HIJ IS? HEB
LIEVER NOG MAAR EEN
MAANDJE GEDULD...
DAN LEES JE ER ALLES
OVER IN DE NIEUWE
BAMBAM. VRAAG
MAAR AAN JE MOEDER
OF JE DIE DAN OOK
WEER MAG HEBBEN!



Dag!!
Tot de volgende
keer!

beertje
Bambam

BAMBAM CLASSICS verschijnen eenmaal per maand. Copyright (c) 1979 SEMIC. Een uitgave van CLASSICS LEKTUUR, Postbus 266, 1270 AG HUIZEN. Distributie in Nederland: BETAPRESS B.V. te Tilburg; voor België: N.V. WILLIAMS LEKTUUR, Postbus 5, 2300 - Turnhout. Printed in Finland - 1979.

Piepfief en Knurfje

